

Dansk sejr, regn og kulinariske oplevelser: Reportage fra Jukola-løbet, Jämsä, Finland.

“Finner”. Ordet har to betydninger. Det kan enten referere til mennesker som kommer fra Finland eller til de finner en fisk har til at svømme med. På første dag i Jämsä, Finland var begge betydninger relevante. For med den mængde regn vi havde den dag havde det været praktisk at have været udstyret med et sæt finner at komme rundt med. Heldigvis klarede det op og vi havde smukt vejr resten af tiden.

Det var et imponerende syn der mødte den syv mand store trup ved ankomsten til stævnepladsen. Endeløse rækker af grønne militærtelte, masser af boder med alt lige fra (ulækker) helsekost til souvenirs til to kæmpe sportsforretninger inde i en sportshal. Vejret den første dag gav dem en god omsætning fra salg af gummistøvler og tre medlemmer



af gruppen startede da også turen med at købe netop gummistøvler. I det hele taget shoppede gruppen lystigt, alt lige fra oppustelige hovedpuder til o-sko til heldragter syet af soveposer. Undertegnede kunne næsten ikke få plads i tasken til alle sine ting da vi skulle hjemad (selvfølgelig skete dette for gruppens eneste kvinde!).

Landskabet var spændende og meget varieret. Med en ækvidistance på 5 m var der lagt op til et noget mere kuperet terræn end vi er vant til her i DK. Der var også en del stup og når et område på kortet var mørkegrønt mente de det VIRKELIG. Så var det totalt uigennemtrængeligt. Det siger måske lidt at undertegnede havde smågrene under blusen efter turen. Der var dog også en anden type terræn i området. Noget der mindede lidt om Furuboda området. Jorden var dækket af lav, der var fladt og bevoksningen bestod mest af lave nåletræer med grålige stammer. Det så næsten magisk ud. Det var spændende af komme ud for så mange forskellige landskaber i samme løb. Man kedede sig i hvert fald aldrig.

Som altid var der to løb, både Venla løbet for kvinder og Jukola løbet for alle. Venla løbet foregik lørdag eftermiddag. Det var et imponerende syn at se de flere tusind første-løbere blive sendt afsted til tonerne af sidste års melodi grand prix vinder, svenske Loreen med sangen “Euphoria”. Vi stillede ikke op til Venla løbet, men det gjorde til gengæld et hold fra OK Pan, bestående af Ida Bobach, Miri Thrane Ødum, Maja Alm og Emma Klingenberg. Begejstringen ville ingen ende tage da disse seje tøser sikkert hev sejren hjem med en tid på 2:56:25. Jukola løbet startede kl 11 lørdag aften. Det lignede et godstog da de flere tusind løbere med pandelamper startede på den i alt 81,8 km lange rute. Vi gennemførte løbet med tiden 10:03:34.

Vi stiftede naturligvis bekendtskab med finsk cuisine på turen. Et gennemgående tema i deres mad er, at det er ting der er kogt sammen. Det henleder unægteligt tanken på Asterix i Trøjen, hvor han og Obelix lader sig hverve til den romerske hær. Her får de serveret en grøn ubestemmelig masse. Asterix spørger hvad det er, hvortil kokken svarer: "Det er grød, flæsk og ost, sammenkogt for at spare tid!". Det smagte dog godt og det var solid kost, rart når man er sådan et sted hvor man får

brændt en masse energi af. Deres seje rugbrødsboller var dog svært at få ned og det blev besluttet i gruppen at en passende straf ville være at skulle spise en hel bolle uden smør eller vand. Finnerne er det folk i verden der drikker mest kaffe. Dermed er det ikke sagt, at det er verdens bedste kaffe de drikker... De har også en bizar kaffekultur. Vi fik primært vores kaffe fra et kaffetelt drevet af militæret. Denne bod solgte ud over kaffe og basser også... skosværte. Det var godt de flinke militærdamer fortalte os hvad det var, for alt stod på finsk, så hvis vi ikke havde fået at vide hvad det var, kunne det være vi havde troet at der var tale om en finsk form for Nutella. De var utrolig søde ved "vores stamsted" og det var altid hyggeligt at kigge forbi.

Det var en skøn tur i det finske, jeg tror vi alle sammen nød naturen, fællesskabet og ikke mindst oplevelsen af at være en del af så stort et arrangement. Tak for turen, drenge!

Helena Mora-Jensen

